



FOTO GLAUS DUBBELMAN - DE VOLKSRANT

de US-isten Franse arrogantie gestraft worden

9-9-95
delbare scholieren is het inmiddels die geen woord Frans spreekt?
LEIDEN *Jean-Paul Maas*

Leesplankjes

Geen boosheid, maar veeleer medelijden past ons.

Medelijden met die hoge militairen en politici, die immers van jongsaf aan de torenhoge superioriteit van het Franse volk ingepaplepeld hebben gekregen als een dogma.

De ware schuldigen aan de Muro-roa-misdaad zijn niet de hautaine hoge pieten, maar de vlijtige kleuterjuffen, peuterleidsters en onderwijzers die het gif van de Franse *hyprematie* in de kinderziel druppelen. En bovenal de fabrikanten van de Franse leesplankjes die, zoals iedereen

weet, uitsluitend de woorden '*nous patrie gloire*' en '*honneur*' bevatten.

Het woord '*autres*' (dat niet tot de examenstof behoort) leert de jeugd pas in groep 8, op een slaperige maandagochtend.

DUIZEL

Frits Nagel

Ja-knikkers

Een marionettenparlement is een parlement dat alleen uit 'ja'-knikkers ('*oui*'-knikkeurs) bestaat.

In Frankrijk bestaat een parlementaire traditie, maar het land lijkt daardoor eerder nog ondemocratischer dan het zich sowieso al voor doet.

Immers, de bespottelijkheid een parlement te hebben dat bij een dis-

cutabel decreet niet eens - ook niet door de oppositie - bijeengeroepen wordt, kan in belachelijkheid nauwelijks overtroffen worden.

La France Ridicule!

In de meeste Europese landen zou een regeringsmaatregel als die van Chirac om de kernproeven te hervatten tot een openbaar parlementair debat hebben geleid. Dit staat geheel los van de vraag of iemand voor of tegen is en of het Franse parlement tot een de president welgevallige conclusie komt of niet.

Frankrijk is een land met een onparlementair parlement. Want, zoals Victor Hannais al in het revolutiejaar 1848 signaleerde, '*on ne parle pas ici, on se tait*'.

MAASTRICHT

W.G.M. Beemsterboer